

11-DAAGSE GEMEENTEREIS NAAR:



Andalusië

REISPERIODE:

 MAANDAG 11 SEPTEMBER T/M DONDERDAG 21 SEPTEMBER 2017



 **makor** reizen
ver(re)weg het meest te bieden



Spanje

In de voetsporen van Joden, Christenen en Moslims



We maken een prachtige rondreis door het zuiden van Spanje met als thema: 'in de voetsporen van Joden, Christenen en Moslims'. Een bijzondere reis waarbij deze drie culturen voorop staan. We zullen in een rustig tempo reizen en een aantal middagen zelf in kunnen vullen. In Malaga bezoeken we het Picasso museum, de Alcazaba vesting en de oude Joodse wijk. We hebben hier een ontmoeting met iemand van de Joodse gemeenschap: "Comunidad Israelita de Málaga". In Sevilla zien we o.a. het koninklijke paleis, de voormalige Joodse wijk en de Gouden Toren. In Cordoba zullen we de synagoge uit 1315 met Hebreeuwse inscripties zien, maar ook de prachtige Kathedraal en het kasteel Alcazar de los Reyes Christianos. Uiteraard bezoeken we in Granada de Moorse Burcht Alhambra en het sprookjespaleis de Nazaries. Tevens hebben we aan het einde een paar dagen om bij te komen aan het strand van Malaga.

Dagprogramma Spanje, 11 daagse groepsrondreis



Dag 1 maandag 11 September Amsterdam - Malaga

We vertrekken om 11:45 uur vanaf Amsterdam met Transavia vlucht HV6109 naar Malaga. Aankomst in Malaga om 14:45 uur. Na aankomst op de luchthaven staat er een vertegenwoordiger van Makor Reizen klaar en hebben we een transfer naar het hotel. Overnachting in hotel Las Vegas in Malaga. Diner in een restaurant, op loopafstand van ons hotel.

Dag 2 dinsdag 12 September Malaga

Vanmorgen maken we een begeleide toer door Malaga. We wandelen door de stad en bezoeken de Alcazaba vesting. In deze Moorse fort zien we veel Arabische invloeden terug. Het fort is gebouwd op de Gibralfaroberg

en vanaf hier hebben we een prachtig uitzicht op de stad. Tevens zien we in de oude Joodse wijk het beeld van Ben Gabirol, de Joodse dichter. Met elkaar hebben we een tapas lunch in Malaga. Na de lunch hebben we een ontmoeting met iemand van de Joodse gemeenschap: "Comunidad Israelita de Málaga". In de 15^e eeuw werden er veel Joden door de Katholieke Koningen uitgezet uit Spanje. Veel Joden vertrokken voornamelijk naar Afrikaanse landen. Echter woont nu de grootste Joodse samenleving van Spanje in Malaga. De middag is verder ter vrije besteding. Voor wie dat wil, breng een bezoek aan het bekendste museum van Malaga: het Picasso museum. (niet inbegrepen). Het is gelegen in het Buenavista paleis, vlakbij het geboortehuis van Picasso. De tentoonstelling bestaat voornamelijk uit schilderijen en beelden uit de eerste en laatste periode van Picasso. Een aantal stukken zijn nooit eerder in een ander museum getoond. Overnachting in hotel Las Vegas in Malaga. Diner in een restaurant, op loopafstand van ons hotel.

Dag 3 woensdag 13 September

Malaga - Ronda - Grazalema - Sevilla

Na het ontbijt in het hotel, rijden we naar Ronda, gelegen in een bergachtig gebied, in centraal Andalusië. Hier hebben we vrije tijd om zelf door de stad te wandelen. Loop langs de Plaza de Toros arena en geniet van de prachtige omgeving. We vervolgen onze reis naar Sevilla. Onderweg maken we een stop in het pittoreske witte dorp Grazalema. De stad is van Arabische afkomst en is gelegen in het natuurpark Sierra de la Grazalema. Na aankomst in Sevilla is er enige vrije tijd. Overnachting in hotel Catalonia Santa Justa in Sevilla. Diner in een restaurant, op loopafstand van ons hotel.





Dag 4 donderdag 14 September Sevilla

Sevilla, de hoofdstad van Andalusië en de belangrijkste stad van Spanje op het gebied van cultuur, politiek, economie en kunst. Het historische centrum van Sevilla is erg indrukwekkend. Na het ontbijt hebben we een stadtoer met gids door Sevilla. We bezoeken de Joodse wijk en het historische Koninklijke Paleis (Reales Alcazares). Het paleis wordt nog steeds deels de Koninklijke familie gebruikt. Het Koninklijke Paleis is bekend om de Mudejar architectuur. Tevens zien we de Gouden toren. (Torre del Oro). Deze toren dateert uit de 12 eeuw. De Amerikaanse schepen werden hier gelost. De toren diende tevens als kapel, gevangenis en museum. We bezoeken één van de bekendste pleinen van Sevilla, het

Plaza de España. Het plein is gevormd in een halve maan, is omringd door gebouwen en ligt in het romantische park Maria Luisa. De middag is ter vrije besteding. U kunt bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het museum voor de Schone kunst, Museo de Bellas Artes. Overnachting in Catalonia Santa Justa in Sevilla. Diner in een restaurant, op loopafstand van ons hotel.

Dag 5 vrijdag 15 September Sevilla - Cordoba

Vanuit ons hotel vertrekken we ongeveer om 09.00 uur richting Cordoba. Aankomst Cordoba rond 11.00 uur. Na aankomst brengen we een bezoek aan de Calahorra Toren, gelegen bij de Romeinse brug Puente Romano. In de toren is een museum over de drie culturen. In de 10^e eeuw leefden Joden, Christenen en Moslim hier vredig samen. 's Middags brengen we een bezoek aan de Mezquita van Cordoba. De Mezquita is de Kathedraal van de Spaanse stad Cordoba. De voormalige functie van dit gebouw was een moskee. Hierna bezoeken we de bekende kunstmarkt, El Zoco. Op nummer 7 vinden we de bekende sherrybodega Guzmán. Vervolgens hebben we enige vrije tijd in Cordoba. Overnachting in Hotel AC Cordoba. Diner in een restaurant, op loopafstand van ons hotel.



Dag 6 zaterdag 16 September Cordoba

Vanmorgen maken we een stadtoer door Cordoba. We wandelen door de authentieke Joodse wijk (La Juderia) met smalle straatjes en witte huizen versierd met bloemen. Tijdens de Arabische periode vormden de Joden een belangrijke bevolkingsgroep in Cordoba. In 1942 werden de Joden verdreven, nadat de Katholieken aan de macht kwamen. We bezoeken de synagoge uit 1315 met Hebreeuwse inscripties en de Capilla de San Bartolome, een Gotische Mudéjar kapel uit de vijftiende eeuw. Eveneens aan de Calle Judios staat het standbeeld van de beroemde rabbijn Maimonides. Vervolgens gaan we naar Alcazar de los Reyes Christianos, het paleis van de vorsten. Het paleis dateert uit de 14^e eeuw en is gebouwd in Islamitische en Christelijke stijlen. Hier zijn prachtige Arabische tuinen. De middag is ter vrije besteding. Overnachting in Hotel AC Cordoba. Diner in een restaurant, op loopafstand van ons hotel.



Dag 7 zondag 17 September

Cordoba - Lucena - Granada

Rond 09.00 uur vertrekken we vanuit Cordoba naar Lucena. Na aankomst brengen we met plaatselijke gids een bezoek aan de stad Lucena, de parel van Sefarad en de drie culturen. De stad is voornamelijk bekend vanwege haar Joodse verleden. Ook Arabieren en Christenen hebben hun sporen nagelaten. We maken een wandeling door de stad van ca. 2 uur. De middag is ter vrije besteding. Vervolgens zullen we doorrijden naar Granada. Diner en overnachting in Hotel Macia Monasterio Los Basiliros.

Dag 8 maandag 18 September

Granada - Malaga

Na het ontbijt in ons hotel brengen we een bezoek aan de Moorse burcht Alhambra, prachtig gelegen op de met pijnbomen bedekte heuvel, met op de achtergrond de bergpieken van de Sierra Nevada. Het zogeheten 'rode paleis' staat al jaren op de Werelderfgoederenlijst. Het gehele complex bestaat uit het Alcazaba fort, het zomerpaleis Generalife, de Medina en de Nasriden paleizen. Binnen de muren van het Alhambra bezoeken we o.a. de tuinen van Generalife en het sprookjespaleis van de Nazaries.

In de middag bezoeken we het `Al-Gárnata Yahud´, oftewel het ´Granada van de joden´. Het Joodse volk had aan de rand van de stad een eigen gemeenschap. In 711 werd Granada bezet door de Moren, maar de overblijfselen van de gemeenschap zijn bewaard gebleven. We maken een wandeling door de Joodse gemeenschap. Vanuit Granada rijden we naar Malaga. Overnachting in hotel Las Vegas in Malaga. Diner in een restaurant, op loopafstand van ons hotel.

Dag 9 dinsdag 19 September Malaga

Vandaag een heerlijke vrije dag in Malaga. Overnachting in hotel Las Vegas in Malaga. Diner in een restaurant, op loopafstand van ons hotel.

Dag 10 woensdag 20 September Malaga

Vandaag een heerlijke vrije dag in Malaga. Overnachting in hotel Las Vegas in Malaga. Diner in een restaurant, op loopafstand van ons hotel.

Dag 11 donderdag 21 September

Malaga - Amsterdam

Na een vroeg ontbijt hebben we een transfer naar de luchthaven van Malaga. Vanuit Malaga vliegen we om 10.40 uur met Transavia vluchtnummer HV6116 naar Amsterdam. Aankomst Amsterdam om 13.45 uur.

NB. Programma onder voorbehoud van wijzigingen.



Inschrijving en voorwaarden

Inbegrepen in de reissom:

- ✉ Vlucht: Amsterdam - Malaga - Amsterdam per Transavia
- ✉ Luchthavenbelastingen € 35,- per 22-12-2016 *
- ✉ Assistentie op de luchthaven na aankomst in Malaga (tijdens de heenreis, Engels sprekend)
- ✉ Verblijf in 3 sterren accommodaties op basis van logies en ontbijt (in Granada diners in hotel)
- ✉ Diners in lokale restaurants inclusief ¼ wijn p.p. en water
- ✉ Tapas lunch op dag 2
- ✉ Vervoer per moderne airconditioned touringcar
- ✉ Alle entreegelden conform het programma
- ✉ Nederlandse reisbegeleiding
- ✉ Nederlands of Engels sprekende lokale gidsen op 12 september en van 14 - 18 september
- ✉ Ontmoeting met iemand uit een Joodse gemeenschap
- ✉ Informatiebijeenkomst voorafgaande aan de reis
- ✉ BTW op Europa reizen

* Wordt op uiterlijk de 21e dag voor vertrek verrekend tegen de dan geldende kosten.

Niet inbegrepen in de reissom:

- ✉ Eventuele brandstoftoeslagen
- ✉ Fooiegeld ca. € 60,- p.p.
- ✉ Niet genoemde maaltijden
- ✉ Persoonlijke uitgaven
- ✉ Reis- en annuleringsverzekering
- ✉ Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking

Airline en vluchten:

Vluchten die door Transavia worden uitgevoerd:

11/09 HV6109 vertrek vanuit Amsterdam om 11:45 uur - Aankomst Malaga om 14:45 uur.
21/09 HV6116 vertrek vanuit Malaga om 10:40 uur - Aankomst Amsterdam om 13:45 uur.

Gids:

In Spanje zullen er Nederlands of Engels sprekende gidsen worden ingezet op 12 september en van 14 t/m 18 september 2017.

Reissom:

Reisperiode: 11/09/2017 - 21/09/2017
Reisnummer: SPA-0805

De reissom bedraagt bij maximaal 18 deelnemers € 2.485,- per persoon

De prijs voor de éénpersoonskamertoeslag bedraagt € 395,-*

Minimum aantal deelnemers: 10 Maximaal aantal deelnemers: 18

*Er zijn maximaal 5 éénpersoonskamers beschikbaar. Meer éénpersoonskamers zijn op aanvraag.

Inschrijving:

U kunt inschrijven voor deze reis door het bijgevoegde aanmeldingsformulier te verzenden aan:

Makor Reizen
Larenweg 40
5234 KA 's Hertogenbosch
info@makorreizen.nl
0180-429394

ver(re)weg het meest te bieden

